

«Πιστός
ὁ Θεός δι' οὗ
ἐκλήθητε
εἰς κοινωνίαν
τοῦ νίου
ἀντοῦ Τῆσοῦ
Χριστοῦ τοῦ
Κυρίου ἡμῶν»

ΚΟΙΝΩΝÍΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ»
ΕΤΟΣ ΜΖ' • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 • ΤΕΥΧΟΣ 1



Τριμηνιαίο Δελτίο
Πανελλήνιου Ενώσεως
Θεολόγων

Τύποι:

Πανελλήνιος Ένωσης Θεολόγων
Χαλκοκονδύλη 37-104 32 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2105224180
Fax: 2105224420

Εκδότης-Διευθυντής:
Μάρκος 'Ορφανός

Συντακτική Επιτροπή:
Γεώργιος Βλαχογιάννης
Σπυρίδων Μεσσηνιώτης
Δρ. Ηλίας Μπάκος
Δρ. Ιωάννης Τσάγκας

Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
Νικόλαος Κ. Σανιδᾶς
Ίωαννίνων 6 -Μοσχάτο
τηλέφ. 2109414233

Συνδρομή Έσωτερικού:
'Ετησία Εύρω 20,00

Συνδρομή Εξωτερικού:
'Ετησία Εύρω 35,00

Επιταγές-Έπιστολές
Βιβλία-Συνεργασίες:
Περιοδικό «Κοινωνία»
Τ. Θ. 34238 -10029 Αθήνα

'Ο νέος άριθμός του Λογαριασμού
καταθέσεών μας στήν Τράπεζα
Eurobank Ergasias είναι:
0026- 0222-86-0100130002

Εικόνα εξωφύλλου:

'Ο Εύαγγελισμός τῆς Θεοτόκου
Ι. Μ. Βατοπεδίου, Άγιον Όρος.
Ψηφιδωτόν του Καθολικοῦ
(άρχες τοῦ 12ου αι.)

Περιεχόμενα

Τίτλοι Δ. Μπάκου

- 'Επιτακτική ή ἀνάγκη ἐθνικῆς
καὶ θρησκευτικῆς ἀγωγῆς 1

Μάρκου 'Ορφανού

- 'Ο προορισμός τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου 5

Νεοφύτου μοναχού Γρηγοριάτη

- Προϋποθέσεις γιά μιά ὁρθόδοξη κατήχηση 13

Παύλου Παλούκα

- Πρακτική προσέγγιση τῆς διαθεματικότητας
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν 21

Τίτλοι Κακούρη

- 'Αντιστοίχηση τῶν ἐννοιῶν
Ἐκπαίδευση - Παιδεία 37

Εμμανουήλ Δουνδουλάκη

- 'Ανέκδοτα κείμενα καὶ ἀποφάσεις τῆς Ιεραρχίας
τοῦ 1937 γιά τὴν καύση τῶν νεκρῶν 45

Άγγελικῆς Τσαχάρη

- Νομοκάνονον «πάνυ ὡφέλιμον
καὶ πλουσιώτατον 51

Τριανταφύλλου Σιούλη

- 'Η Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ
καὶ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος 55

Δημητρίου Τσιανικλίδη

- Μνήμη ἥρωών Μακεδονικοῦ ἀγῶνος τῆς
Τεράξ Μητροπόλεως Ζιγκρῶν καὶ Νευροκοπίου .. 60

Εὐαγγελίας Τσαχάρη-Διαμάντη

- 'Η ὁρθόδοξη πνευματική ζωὴ
καὶ γυμνασία ὡς πρόταση γιά τὴν πορεία μας
στὸ νέο ἔτος 65

Βασιλείου Φανάρα

- Πατέρας καὶ πατρότητα 74

Νικολάου Μαρκαντώνη

- Οἱ γνωστές λειτουργίες
τῆς ὁρθοδόξου Εκκλησίας 79

Τῆς συντάξεως:

- Κρίσεις καὶ σχόλια 86
Δραστηριότητες τῆς ΠΕΘ 90
Δραστηριότητες Παραρτημάτων 95
Συνέδρια 96
Κοιμηθέντες 99
Βιβλιοχρισίες 109
Ληφθέντα βιβλία 112



ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ
Θεολογική ἄποψη¹
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΦΑΝΑΡΑ
Δρος Θεολογίας

Α' Γενικά

Ἶναι κοινά ἀποδεκτό ὅτι μετά τήν πρώτη φάση τῆς κοινονοικοποίησης τοῦ ἀνθρώπου, πού συμβαίνει στά τοία πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς του, κατά τά ὅποια σημαντικό ρόλο διαδραματίζει τό πρόσωπο τῆς μητέρας, ἀκολουθεῖ ἡ δεύτερη φάση ὅπου ἐδῶ σημαντικό εἶναι τό πρόσωπο τοῦ πατέρα. Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ἡ παρουσία τοῦ πατέρα δέν εἶναι ἀπαραίτητη ἔξαρχης γιά τήν ὅμαλή ψυχική καί πνευματική ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ. Ἀντίθετα, ἡ ἀπουσία του μπορεῖ νά ἔχει ἀρνητικές ἐπιπτώσεις στήν κοινωνική καί πνευματική ζωή του. Ἄλλωστε, δικλονισμός τοῦ συμβόλου τοῦ πατέρα συνδέεται ἔμεσα μέ τίς ἀντικοινωνικές ἐκδηλώσεις τῶν νέων πού χαρακτηρίζουν τήν ἐποχήν μας, ἀλλά καί μέ τόν ἐπιακόλουθο κλονισμό τῆς σχέσεώς τους μέ τόν Θεό πατέρα.² Στό σημεῖο αὐτό εἶναι καλό νά σημειωθεῖ ἡ δυσκολία πού συχνά παρατηρεῖται γιά τό δροφανό ἐκ πατρός τέκνο νά προσδιορίσει τόν κοινωνικό του ρόλο, ἀναζητώντας ἀλλοτε μέ ἐπιτυχία, ἀλλά συχνότερα ἀνεπιτυχῶς, σέ ἀλλα πρόσωπα τό πρότυπο τοῦ ἐκλιπόντος πατρός του, συνήθως σέ συγγενικά πρόσωπα, παπποῦδες, θείους, ἀλλά καί σέ παιδαγωγούς, καθηγητές κ.ἄ.

Β' Ὁ πατέρας στή σημερινή πραγματικότητα.

Στήν κοινωνία μας ἐμφανίζονται δυό ἐκ διαμέτρου ἀντίθετα πρότυπα. Στή μία ὁμάδα συναντοῦμε τόν πατέρα πού δίνει μεγάλη ἐμφαση στό νά εἶναι ὁ οἰκονομικός λίθος τῆς οἰκογενείας. Στήν πλειοψηφία τους οἱ μπαμπάδες αὐτοί περιορίζονται στό ρόλο τοῦ «κοινβαλητῆ» παραβλέποντας συχνά ὅτι δέν εἶναι ἀρχετό «νά φέρνει κανείς λεφτά», ἀλλά θά πρέπει νά βρίσκει τό χρόνο νά εἶναι παρών στή ζωή τοῦ παιδιοῦ, νά συμμετέχει στά παιχνίδια του, νά συζητᾶ μαζί του τά προβλήματα καί τίς ἀπορίες του. Οἱ περισσότεροι πατεράδες ἐγκλωβισμένοι στήν προσωπική τους ἐπιτυχία,

μέσα σέ ἔνα πολύπλοκο δίκτυο ὑλικῶν ἀπαιτήσεων ἔξαντλοῦνται στήν καθημερινότητα τῆς καριέρας, ἀλλά καὶ μιᾶς ἀπόμακρης σχέσης μέ τά παιδιά. Ἰσως, δὲ ρόλος τοῦ πατέρα γι' αὐτούς νά μήν ἀποτελοῦσε ἐπιλογή τους, καθώς ἀρκετοί ὀδηγοῦνται σέ γάμο λόγω ἀνεπιθύμητης ἐγκυμοσύνης, χωρίς νά εἶναι προετοιμασμένοι ψυχολογικά νά ἀναλάβουν τίς εὐθύνες τους στή συγκεκριμένη στιγμή. Ἄλλοι πάλι γίνονται πατέρες ἐνός μόνου παιδιοῦ μέ μοναδικό λόγο νά ἔχουν κληρονόμο ἢ ν' ἀποφύγουν τό στίγμα τοῦ ἄτεκνου. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ἐδώ πώς γονεῖς γινόμαστε γιά νά δώσουμε τό περίσσευμα τῆς ἀγάπης μας στά παιδιά μας κι ὅχι τό ὄνομά μας καί τήν περιουσία μας. Συνεπῶς στήν διμάδα αὐτή οἱ σχέσεις τοῦ πατέρα μέ τά παιδιά περιορίζονται πλέον στίς φράσεις : « διάβασες τά μαθήματά σου »; ἢ « πόσο χαρτζιλίκι θέλεις »; δείχνοντας ἔνα περιορισμένο ἐνδιαφέρον καί μία ἀδιαφορία μέ τήν ψευδαίσθηση τῆς ἐκπλήρωσης τοῦ πατρικοῦ καθήκοντος.

Ὑπάρχει καί μιά δεύτερη διμάδα, στήν διποία οἱ μπαμπάδες ἐπιδιώκουν καί ἐπιθυμοῦν νά συμμετέχουν ὅλο καί περισσότερο στό μεγάλωμα τῶν παιδιῶν τους, μέ τό νά συμμετέχουν στήν περιποίηση τοῦ βρέφους, πού παλιά ἀποτελοῦσε ἀποκλειστική δουλειά τῆς μητέρας, ἀλλά καί μέ τό νά ἀσχολοῦνται μέ τό καθημερινό διάβασμά τους. Ἐπίσης ἐνημερώνονται ἀπό εἰδικούς μέσα ἀπό βιβλία ἢ τά MME γιά τήν ψυχολογία τῆς κάθε ἡλικίας καί τόν τρόπο προσέγγισης τῶν προβλημάτων εἴτε προληπτικά εἴτε θεραπευτικά. Ἡ ἀπόσταση ὅμως τῆς ἐπιθυμίας αὐτῆς ἀπό τήν ἐφαρμογή τοῦ μοντέλου στήν καθημερινότητα καί πραγματικότητα, μερικές φορές ἀπέχει ἀρκετά.

Στήν ἐποχή μας εἶναι ἀπόλυτα κατανοητό, διτί ὁ κάθε ἄνδρας μπορεῖ νά κάνει παιδί, ἀλλά μόνο δὲ ἀλγηθινός ἄνδρας μπορεῖ νά τό ἀναθρέψει. Ὁταν μάλιστα ἡ πατρότητα ἔχει ἀμφισβητηθεῖ σέ μέγιστο βαθμό μέ τήν ἐφαρμογή τῶν νέων τεχνικῶν τῆς ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς³ καί τῆς κλωνοποίησης πού δέν ἀπαιτεῖται σπέρμα, εἶναι ἐφικτό, ἄλλος ἄνδρας νά εἶναι δὲ γενετικός πατέρας πού προσφέρει τόν ἀντρικό γαμέτη, δηλαδή τό σπέρμα, κι ἄλλος ἄνδρας δὲ κοινωνικός πατέρας, δὲ ὅποιος θά ἀναθρέψει καί θά μεγαλώσει τό παιδί. Συνεπῶς, δέν ἔχει σημασία ἡ ἀνδρική συμμετοχή στή διαδικασία τῆς ἀναπαραγωγῆς, ἀλλά ἡ κοινωνική συμμετοχή καί προσφορά τοῦ ἄνδρα, ώς πατέρα στά πλαίσια τῆς οἰκογένειας.

Γ' Η πατρότητα ἀπό θεολογική ἀποψη

Ομως τί γίνεται στήν περίπτωση ὅπου Ὁ Θεός ἡ ἡ φύση γι' ἄλλους, ἀρνεῖται νά κάνει ἔναν ἄνδρα, πατέρα; Τό συγκεκριμένο σημεῖο χρειάζεται προσοχή διότι ἡ ἔννοια τῆς πατρότητας, κυρίως ἀπό θεολογική ἀποψη,

δχι ἀπό νομική ἡ Ἰατρική, ἔχει εὐρύτερη σημασία. Διότι, ἀπό Ἰατρική ἡ νομική ἀποψη, ἔνας ἄνδρας γίνεται ἡ δέν γίνεται πατέρας μέ ἀντικειμενικά κριτήρια καὶ τά πράγματα δέν ἐνδέχεται «ἄλλως ἔχειν», δηλαδή ὅταν ὁ ἄνδρας ἀποκτᾶ παιδιά. Ὁμως ἀπό θεολογική, δσο καὶ κοινωνική ἀποψη, ἡ πατρότητα ἀποτελεῖ σχετικό κι ὁχι ἀπόλυτο μέγεθος.

Ποιός θά μποροῦσε νά ἀρνηθεῖ τήν πατρότητα στούς θετούς πατέρες, πού, λόγω τῆς ἀτεκνίας τους, νίοθέτησαν καὶ ἀνέθρεψαν δρφανά καὶ ἐγκαταλελειμένα παιδιά σέ ὅλες τίς ἰστορικές καὶ κοινωνικές πραγματικότητες. Καὶ ἀκόμη ποιός θά μποροῦσε νά ἀρνηθεῖ στούς πνευματικούς ὁδηγούς, ἔξιμοι λόγους, τόν ὅρο «πνευματικός πατέρας», ὅταν τό πρόσωπο αὐτό ἀναγεννᾷ, ἀνατρέφει καὶ μεγαλώνει πνευματικά τούς πιστούς μέ πνευματική κι ὁχι σαρκική ἀναπαραγωγή;

Στόν τρίτο τόμο τῶν λόγων τοῦ Ἀγιορείτου πατρός Παΐσιου ἀναφέρεται ὅτι «ὅ πνευματικός ὀνομάζεται «πατήρ» γι' αὐτό πρέπει νά προσπαθήσει νά εἶναι ἀληθινός πατέρας, νά νουθετεῖ μέ θεϊκή ἀγάπη καὶ στοργή... Ἔνας πνευματικός, πού δέν εἶναι ἀποφασισμένος νά πάει ἀκόμη καὶ στήν κόλαση γιά τήν ἀγάπη τῶν πνευματικῶν παιδιῶν του, δέν εἶναι πνευματικός».⁴ Εἶναι γνωστή ἡ παραβολή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ γιά τό χαμένο πρόβατο, ὅπου ὁ ποιμένας παρατὰ τά ἐνενήντα ἐννιά πρόβατα καὶ τρέχει γιά τό ἔνα, ἀλλά καὶ τοῦ σπλαχνικοῦ πατέρα στήν παραβολή τοῦ ἀσώτου γιοῦ, πού χαίρεται περισσότερο ἀπό τόν ὁποιονδήποτε γιά τήν ἐπιστροφή τοῦ γιοῦ του.

Οἱ δύο αὐτές παραβολές φέρνουν τήν μιρφή ἐκείνου τοῦ ἡρωικοῦ πατέρα πού στίς ἀρχές τοῦ 2002 στίς πλημμύρες στήν πόλη τῆς Πάτρας, ὅταν ὁ δεκάχρονος γιός του παρασύρθηκε ἀπό τόν χείμαρρο Διακονιάρη, ἐπεσε κι αὐτός γιά νά τόν σώσει στά ὁρμητικά λασπόνερα, χάνοντας τελικά τή ζωή του. Βλέποντας λοιπόν τέτοιου εἶδους χαρακτῆρες ἀπό σύγχρονος πατέρες, γίνεται ἀντιληπτό ὅτι καὶ ἡ πατρότητα ἔχει ἀναμφισβήτητο θυσιαστικό χαρακτήρα, ὅταν βιώνεται δρθά.

“Οταν ρωτήθηκε κάποιος σύγχρονος γέροντας ἀπό ἔνα νέο γιά τό πῶς ὀφείλουμε νά προσευχόμαστε, ἐκεῖνος τοῦ ἀπάντησε νά λέει τό «Πάτερ ἡμῶν...». Ο νέος ἀποκρίθηκε ὅτι τήν προσευχή αὐτήν τήν ἀπαγγέλλει τό πρωί στό σχολεῖο, τό μεσημέρι στό γεῦμα καὶ τό βράδυ λίγο προτοῦ κοιμηθεῖ. Τότε, ὁ γέροντας τοῦ ἀπάντησε ὅτι ἔάν πραγματικά βίωνε τήν προσευχή αὐτή καὶ δέν ἀποτελοῦσε μία ἀπλή ἀπαγγελία ἡ μία τυπική θρησκευτική ὑποχρεώση, τότε ἀπό τά δάκρυα, ἔξαιτίας τῆς συναίσθησης ὅτι ὁ φθαρτός ἄνθρωπος ἔχει ὡς πατέρα τόν δημιουργό Θεό, δέν θά μποροῦσε ποτέ νά δλοκληρώσει τήν προσευχή τοῦ «Πάτερ ἡμῶν...». Ἀλλά αὐτή ἡ ἔννοια τοῦ κοινοῦ δημιουργοῦ Θεοῦ Πατέρα γιά δλους τούς ἀνθρώπους, δείχνει τήν πνευματική διάσταση καὶ ἀδελφοσύνη τοῦ ἀνθρώπινου γέ-

νους. Παππούδες, γιαγιάδες, πατεράδες καί μητέρες, παιδιά, όλοι είμαστε ἀδέλφια ἀφοῦ ἔχουμε κοινό πατέρα. Ἡ βιολογική συγγένεια τῶν ἀνθρώπων ὑποχωρεῖ μπροστά στήν πνευματική διάσταση τῆς πατρότητας τοῦ Θεοῦ καί νίστητας τοῦ ἀνθρώπου.

Ο χαρακτηρισμός τοῦ Θεοῦ ὡς Πατέρα εἶναι γνωστός στὸν ἑλληνικό κόσμο, ἀλλ᾽ ἐνῷ σ' αὐτὸν ἡ πατρότητα τοῦ Θεοῦ ἐκφράζει κάποια φυσική συγγένεια μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρωπότητας, στήν Ἀγίᾳ Γραφῇ ἔχει ἔννοια περισσότερο ἴστορική καί στή συνέχεια ὑπαρξιακή: ὁ Θεός ἐκλέγει τόν Ἰσραηλιτικό λαό σάν δικό του λαό κι αὐτός διφεύλει σάν παιδί ἀπόλυτη ὑπακοή στόν πατέρα, ἡ ὅποια συγκεκριμένοποιεῖται στήν πιστή τήρηση τῶν ἐντολῶν του.

Ἡ πατρότητα τοῦ Θεοῦ γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα καί γιά τόν καθένα ἔχει ωριστά ἀποκαλύπτεται κυρίως μέ τό πρόσωπο καί τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ, ὁ δόποιος ἐγκαινιάζει μία νέα οἰκογενειακή σχέση ἀνθρώπων μέ τό Θεό.⁵ Σ' αὐτήν οἱ πιστοί αἰσθάνονται «ἀδελφοί ἐν Χριστῷ» καί «νίοι Θεοῦ», πού μποροῦν μέ παρορθοσία νά ἀπευθύνονται στό Θεό καί νά τόν ὄνομάζουν ἀββά, χρησιμοποιώντας μία λέξη πού ἐκφράζει τήν οἰκειότητα τοῦ μικροῦ παιδιοῦ, τό δόποιο μόλις μαθαίνει νά ὅμιλει ἔτσι προσφωνεῖ τόν πατέρα του στόν ἰουδαϊκό κόσμο. Ο Χριστός φανερώνει στούς ἀνθρώπους ὅτι ὁ καθένας μπορεῖ νά αἰσθάνεται τό Θεό ὡς πατέρα δικό του καί νά τόν ἀποκαλεῖ ἀββά, γι' αὐτό καί διδάσκει τή γνωστή προσευχή τό «Πάτερ ήμαν». ⁶ Από τόν Πατέρα λοιπόν μόνο ἀγάπη μπορεῖ νά πηγάσει γιά τά παιδιά, του καί αὐτή δηλώνεται μέ τίς λέξεις «χάρις» καί «εἰρήνη».⁷

Στήν πρώτη πρόσθ Θεοσαλονικεῖς⁸ ἐπιστολή του ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρει «Αὐτός δέ ὁ Θεός καί πατήρ ἡμῶν καί ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς κατευθύναι τήν ὁδόν ἡμῶν πρός ὑμᾶς», δίνοντα ἔχει ωριστή θέση γιά, τήν προσφώνηση τοῦ Θεοῦ ὡς πατέρα. Ἡ πατρότητα τοῦ Θεοῦ ἔχει σωτηριολογική ἀφετηρία καί κατανοεῖται μόνο χριστολογικά. Ὁ Θεός δηλαδή ὡς πατέρας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ γίνεται καί πατέρας ὅλων τῶν πιστῶν, ἔτσι ἡ πατρότητα αὐτή προϋποθέτει τή μυστική ἔνωση τοῦ πιστοῦ μέ τόν Υἱό.⁹

Στήν περίπτωση τῆς προσευχῆς τοῦ πιστοῦ πρός τό Θεό Πατέρα εἶναι καλό νά παραλληλίζεται τό παιδικό φρόνημα, ὅπου μέ ἀπλότητα καί ἐμπιστοσύνη τό παιδί ζητᾶ ἀπό τόν πατέρα του τά αἰτήματά, του. Καί ὅπως τό παιδί μπορεῖ νά ζητᾶ ἀπό τόν πατέρα του ὁτιδήποτε ἔτσι καί ὁ πιστός μπορεῖ νά ζητᾶ ἀπό τόν Θεό τά πάντα. Ἀλλά, ὅπως πάλι ἡ ἀγάπη τοῦ πατέρα πρός τό παιδί ἐκδηλώνεται ὅχι μόνο μέ τήν ἱκανοποίηση ἀλλά καί μέ τή μή ἱκανοποίηση τῶν αἰτημάτων του, ἔτσι καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἀνθρώπο ἐκφράζεται ὅχι μόνο μέ τήν ἐκπλήρωση, ἀλλά καί μέ τή μή ἐκπλήρωση τῶν αἰτημάτων του πρός τό συμφέρον του. Ἀκόμα καί οἱ διάφορες δοκιμασίες (ἀρρώστιες, ἀποτυχίες, δυσκολίες) ἔχουν παιδαγωγικό

χαρακτήρα. Ὁ Θεός δέν εἶναι τιμωρός, ἀλλά ἀποβλέπει στή σωτηρία τῆς ψυχῆς μας. Τό ἵδιο καί οἱ γονεῖς πρός τά παιδιά τους εἶναι καλό νά μήν ἐπιβάλλουν τιμωρίες πού προσβάλλουν τήν προσωπικότητα, μειώνουν καί καταρρακώνουν καί ἀπογοητεύουν τά παιδιά τους, ἀλλά πού θά τά δόδηγήσουν στήν καλυτέρευση τοῦ χαρακτήρα τους, στή θεμελίωση ἀρχῶν καί ἀξιῶν. Ἀν λοιπόν τό παιδί ὀφείλει νά δέχεται τήν κρίση τοῦ πατέρα του προφεῖ νά βλέπει τά πράγματα ὡριμότερα, πολύ περισσότερο ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει νά δέχεται τήν κρίση τοῦ παντογνώστη Θεοῦ πατέρα πού γνωρίζει καλύτερα ἀπό αὐτόν τό συμφέρον του.¹⁰

Δ' Συμπερασματικά

Ἀν λοιπόν ἡ θεώρηση τῆς πατρότητας πού ἀναφέρεται στό Θεό Πατέρα ὅλων μας, ἔχει σωτηριολογικό χαρακτήρα στήν πνευματική μας ζωή, οἱ σημερινοί πατεράδες μπροστίμε νά ἀντλοῦμε - ὅσο αὐτό εἶναι δυνατό - ἀπό τό πρότυπο τῆς πατρότητας πού μᾶς ἀποκάλυψε ὁ Ἰησοῦς Χριστός μας γιά τόν Θεό Πατέρα, ὁ ὅποιος εἶναι εὔσπλαχνος, στοργικός, συγχωρητικός, φροντίζει γιά ὅλα, προνοεῖ, θυσιάζεται. Ἔτσι μπροστίμε κι ἐμεῖς νά βιώνουμε τήν πατρότητά μας μέ ἀγάπη, χάρη καί εἰρήνη, ὅπως Ἰωσής ὅλοι προσδοκοῦμε ἀπό τό Θεό Πατέραρ γιά μᾶς, συμπεραίνοντας ὅτι ἔχουμε ὅλοι μας πρότυπο καί μοντέλο πατέρα πρός μήμηση, ἀρκεῖ νά ἔξετάσουμε καί ἀναζητήσουμε πνευματικότητα τήν ἔννοια τῆς πατρότητας καί τό ρόλο τοῦ πατέρα στή σημερινή ἑτοχή.

Ἔγκληση

1. Ἡ ὁμιλία ἐκφωνήθηκε στήν αἴθουσα τῆς Νομαρχίας Κιλκίς, τήν Κυριακή 16 Ιουνίου 2002 στή « Γιορτή τοῦ πατέρα », στήν ἐκδήλωση πού διοργάνωσε ὁ Πολιτιστικός Σύλλογος Ἡ ἀρμονία.
2. Γεωργίου Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ἡθική, ἔκδ. Πουρναρᾶ, Θεσαλονίκη 1995, σελ. 346.
3. Βασιλείου Γ. Φανάρα, Ὅποιοθερούμενη ἀναπαραγωγή, Ἡθικοκοινωνική προσέγγιση, Θεσαλονίκη 2000.
4. Γέροντος Παΐσιου Ἀγιορείτου, Λόγοι Γ', Πνευματικός ἀγώνας, Σουρωτή 2001, σελ. 291-292,
5. Ιωάννου Καραβιδοπούλου, ἐπιστολές Παύλου, Θεσσαλονίκη 1981, σελ. 70.
6. Κατά Μαθαῖον 6, 9-13 καί κατά Λουκᾶν 11, 2-4.
7. Ἐφεσίους 1,2 « χάρις ὑμῖν καί εἰρήνη ἀπό Θεοῦ πατρός ἡμῶν».
8. Α' πρός Θεσσαλονικεῖς 3,11.
9. Ιωάννη Γαλάνη, Ἡ Α' ἐπιστολή τοῦ ἀπ. Παύλου πρός Θεσσαλονικεῖς, Θεσσαλονίκη 1985, σελ. 226.
10. Γεωργίου Μαντζαρίδη, μν, ἔργ. σελ. 187.