

κ. Siskos Ο φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» σας καλωσορίζει στη σημερινή εκδήλωση που έχει θέμα την παρουσίαση του βιβλίου του πατρός Γεωργίου Τριανταφυλλίδη με τίτλο «Ελληνική γλώσσα νευμάτων και προοπτικές ανάπτυξης». Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ο πατήρ Γεώργιος Τριανταφυλλίδης, αρχιμανδρίτης υπήρξε ομαδόπουλό μου στις Χριστιανικές Μαθητικές Ομάδες στη Θεσσαλονίκη. Διαφέρουμε σε ηλικία λιγότερο από 10 έτη, η φιλία μας αυτή διατηρείται επί μακρόν και πρέπει να σας πω ότι ο πατήρ Γεώργιος αφιέρωσε τη ζωή του στους κωφαλάλους και έχει γράψει πολλά βιβλία ,το δε τελευταίο του αξιολογείται ως ένα από τα καλύτερα βιβλία. Σε αυτό περιλαμβάνονται σημαντικοί προβληματισμοί και αναδεικνύεται η πνευματική διάσταση του προβλήματος. Περισσότερα δεν θέλω να σας πω, διότι ο κύριος Δελλασούδας είναι προετοιμασμένος να παρουσιάσει τους ομιλητές και τα βιογραφικά τους. Έχετε τον λόγο κ. Δελλασούδα..

Ευχαριστώ πολύ κύριε Γενικέ Γραμματέα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός για την τιμητική πρόσκληση, προκειμένου να συμμετάσχω στην παρουσίαση του βιβλίου του αρχιμανδρίτη π. **Γεωργίου Τριανταφυλλίδη: Ελληνική Γλώσσα Νευμάτων. Προοπτικές ανάδειξης** (Θεσ/νίκη 2010).

Κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, βρίσκομαι εδώ σήμερα όχι γιατί το έργο τού π. Γ. Τ. εμπίπτει, απλώς, στον ευρύτατο χώρο στον οποίο εντάσσεται το γνωστικό αντικείμενο που υπηρετώ, αλλά κυρίως γιατί πιστεύω ότι ο πανοσιολογιότατος με την όλη παιδεία και το έργο του εκφράζει αυτό το οποίο λείπει σήμερα: **το θετικό παράδειγμα**, επειδή έχουμε πνιγεί από τα αρνητικά

Πως επιτυγχάνεται αυτό, δηλαδή αυτό το οποίο αναδεικνύεται ως θετικό μέσω του έργου του πατρός Γεωργίου;

Για να δώσουμε απάντηση σ' αυτό το ερώτημα είναι απαραίτητο να μιλήσουμε πρώτα για μια σημερινή κοινωνική απαίτηση, η οποία –ουσιαστικά– αποτελεί και το τελικώς ζητούμενο και μέσω τού ερευνητικού έργου τού π. Γεωργίου. Δηλαδή πρέπει να αναφερθούμε, με δύο βέβαια λόγια, στις έννοιες τής **ισότητας** και τής **ένταξης**:

Ισότητα: Η ισότητα των ανθρώπων δεν είναι μία έννοια καινούργια. Εδώ και 2000 χρόνια έχει ακουστεί το περί ισότητας κήρυγμα του Χριστού, οπότε οτιδήποτε σχετικό που εμφανίζεται ως νέο, κάθε άλλο παρά νέα κοινωνική αντίληψη αποτελεί.

Ένταξη (σχολική, επαγγελματική, οικονομική, κοινωνική): Μία έννοια παρεξηγημένη ή καλύτερα παρερμηνευμένη. Γιατί αν επιζητούμε την κοινωνική ένταξη των ανθρώπων, δεν μπορούμε να αναφερόμεθα σε **χωροταξική** αλλά σε **λειτουργική ένταξη με ποιότητα**.

Όμως πώς μπορεί να επιτευχθεί μια τέτοιου είδους ένταξη; Αυτό είναι το δεύτερο ερώτημα που απαιτεί μια απάντηση προκειμένου να γίνει κατανοητό τι αξία έχει το βιβλίο στο οποίο θα αναφερθούμε σήμερα.

Επικαλούμαστε, υποστηρίζουμε και προβάλλουμε, την ισότητα, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων. Όμως, κανείς δεν επισήμανε ποτέ ότι η οποιαδήποτε, και κατά ενιαίο τρόπο, δυνατότητα ή παροχή –σε δύο μη ίσους από πλευράς δυνατοτήτων ανθρώπους– συνεπάγεται διατήρηση της ανισότητας. Διότι η αρχή της έμπρακτης και χωρίς παρερμηνείες ισότητας για την ανεμπόδιστη διεκδίκηση και κατάκτηση κοινωνικών αγαθών –όπως, π.χ., η Παιδεία, η Εκπαίδευση, η Επαγγελματική Κατάρτιση, η συμμετοχή στο κοινωνικό γίνεσθαι (κατά το «χάρισμα» και την προθετικότητα καθενός)– και η λειτουργία Κράτους Δικαίου μπορεί να υπάρξουν όταν και μόνο όταν συντρέχουν και οι αρχές της **αναλογικότητας και της συμπληρωματικότητας**.

Αναλογικότητα και συμπληρωματικότητα

Προκειμένου περί Προσώπων με Αναπηρία, και γενικότερα για Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες, χρειάζεται αναλογική συμπληρωματική υποστήριξη, ώστε και αυτά τα μέλη του κοινωνικού συνόλου να μπορέσουν να βελτιώσουν τη θέση στην οποία βρίσκονται.

Με αφετηρία τη συλλογιστική αυτή, και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των Προσώπων με προβλήματα ακοής προϋποθέτει, πρώτον, δημιουργία κατάλληλων για τον σκοπό αυτό προϋποθέσεων και, δεύτερον, μετάβαση σε ανώτερο λειτουργικό, γνωστικό, κοινωνικό ή άλλο επίπεδο απ' αυτό που βρίσκονται.

Μία τέτοια βασική προϋπόθεση αποτελεί και **η δυνατότητα επικοινωνίας** και στην προκειμένη περίπτωση ο προφορικός λόγος επικοινωνίας. Ένα μέσο, μια διαδικασία επικοινωνίας είναι και αυτή την οποία παρακολουθείτε τώρα από την κυρία Κεσίδου. Όμως συμπληρωματικότητα αυτοδύναμη και αυτοτελής δεν υπάρχει. Προϋποθέτει **συνεργατικότητα** τόσο σε επίπεδο καθημερινής πρακτικής όσο και έρευνας. Βέβαια, για έρευνα σε θέματα, όπως αυτό της επικοινωνίας, απαιτείται:

(α) Διεπιστημονικότητα. Δηλαδή να συντρέχει συμβολή πολλών επιστημόνων, ώστε με την εξειδίκευση να καλύπτεται κάθε πτυχή των σύνθετων προβλημάτων [κυρίες και κύριοι παρακάλεσα τον κύριο Γενικό Γραμματέα του φιλοξενούντος την εκδήλωση Συλλόγου –ο οποίος απευθύνθηκε αρχικά προς τον ομιλούντα για συμμετοχή στην εκδήλωση αυτή– να υπάρξει στη συζήτησή μας αυτή διεπιστημονική εγγύτητα των ομιλητών προς το αντικείμενο του βιβλίου και όχι όπως συνηθίζεται απλή φιλική προς τον συγγραφέα σχέση].

(β) Διαρκής ερευνητική αναζήτηση. Την απαίτηση της διαρκούς ερευνητικής αναζήτησης πιστεύω ότι καλύπτει κατά τρόπο πρωτότυπο και ο Πανοσιολογιότατος με το έργο του: **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΝΕΥΜΑΤΩΝ Προοπτικές ανάδειξης** και για τον λόγο αυτό και όχι μόνο **αποτελεί το θετικό προς μίμηση παράδειγμα**, διότι μέσω του έργου του αναδεικνύεται και το εύρος του ρόλου του καλού λευίτη.

Τελειώνω, προσθέτοντας κυριολεκτικά μόνο μία πρόταση, για να δώσω κι εγώ με τη σειρά μου το παράδειγμα, ως προς την τήρηση του χρόνου που έχει καθένας μας στη διάθεσή του. Πολλοί λειτουργοί του Υψίστου γράφουν, ερμηνεύουν, κρίνουν αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλοί που ασχολούνται με έρευνα επί τού πεδίου.

Βιογραφικό Σημείωμα του π. Γ. Τριανταφυλλίδη

Θα ξεκινήσω με μια κριτική προσέγγιση-θεώρηση ή αν θέλετε ατομική προσέγγιση.

Τον π. Γ. Τριανταφυλλίδη τον θεωρώ ζηλωτή. Ζηλωτή όχι με την έννοια του φανατικού ή ακραίου, αλλά με την έννοια του προσώπου που αγωνίζεται με ζήλο για συγκεκριμένο ιδανικό, του προσώπου που αφοσιώνεται με πάθος στο ιδανικό αυτό.

Ο αρχιμανδρίτης πατέρας Γεώργιος Τριανταφυλλίδης διετέλεσε ιεροκήρυκας στην ιερά μητρόπολη Σιδηροκάστρου, είναι ιδρυτικό μέλος και από το 1983 πρόεδρος του Συλλόγου «Φίλοι των Κωφαλάων Θεσσαλονίκης», μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων, μέλος της Ένωσης Υποτρόφων Fullbright, πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ με μεταπτυχιακές σπουδές στον συστηματικό κλάδο. Ως κληρικός υπηρέτησε (ως εφημέριος και ιεροκήρυκας) στη Θεσσαλονίκη, στο Σιδηρόκαστρο Σερρών, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Σε ό,τι αφορά στη διδασκαλία διδάσκει, από το 1983, τη γλώσσα των νευμάτων στα πλαίσια του σωματείου «Φίλοι των Κωφαλάων Θεσσαλονίκης».....