



Νέα Σμύρνη 27.11.03

Όταν πριν 40, περίπου, χρόνια στον τότε χώρο εργασίας μου είχε γεννηθεί μια ενθουσιώδης συζήτηση για το ξεχασμένο επί 2000 περίπου χρόνια θέμα τής ισότητας των δύο φύλων δύο ήσαν και τα σημεία που κυριάρχησαν στη σκέψη μου. Και από τότε μέχρι σήμερα παραμένουν εξ ίσου κυρίαρχα και ανακύπτουν με κάθε σχετική αφορμή, ενώ παράλληλα διευρύνονται και με νέα στοιχεία .

Οι σκέψεις μου αυτές ήσαν τότε οι εξής: η γυναίκα ανέλαβε εκτός σπιτιού ίσες υποχρεώσεις με τον άνδρα, χωρίς παράλληλα να μειωθούν οι εντός σπιτιού υποχρεώσεις της, λόγω αντίστοιχης αύξησης των υποχρεώσεων του άνδρα, με τις γνωστές σε όλους επιπτώσεις για τις γυναίκες και τα παιδιά. Αναζητώντας στη συνέχεια τις συνιστώσες και τις προεκτάσεις τής κατ' όνομα ισότητας γεννήθηκε η δεύτερη σκέψη, παράγωγη της πρώτης, η οποία κατέληγε στο συμπέρασμα ότι το δώρο Χριστουγέννων τού ενός συζύγου δεν έφτανε για μια συσκευή video ενώ το δώρο και των δύο οδηγούσε στη ...βελτίωση των οικονομικών τού κατασκευαστού.

Έτσι λοιπόν αυτή η έννοια της ισότητας εξακολουθεί και σήμερα να συνεπάγεται πρόσθετα βάρη για τη γυναίκα, ενώ παράλληλα και σε συνδυασμό με διασωζόμενες στερεότυπες αντιλήψεις, ή κατάλοιπα στερεοτύπων, διευρύνονται οι τομείς, οι χώροι και οι λόγοι εκδήλωσης της εις βάρος της στάσης και δράσης. Η έκταση των επιπτώσεων αυτών σε διάφορους τομείς της ζωής, όπως αυτοί οι οποίοι ορθώς έχουν περιληφθεί στις θεματικές ενότητες του συνεδρίου, μας οδηγεί στην αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. Όμως η χρησιμότητά της τότε μόνο επιβεβαιώνεται, όταν τα πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν το έργο τής υπόψη επιστήμης, στην εφαρμοσμένη ή πραξιακή της διάσταση, είναι κατάλληλα καταρτισμένα, έργο το οποίο αποτελεί υποχρέωση της αγωγικής διαδικασίας.

Αυτή η αγωγική διαδικασία είναι αντικείμενο της κατά σύστημα παρεχόμενης εκπαίδευσης από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές μονάδες, όπως αυτές που διοργανώνουν το σημερινό συνέδριο. Αλλά εκπαιδευτικές μονάδες σημαίνει πρόσωπα, οπότε και η αποδοτικότητά τους εξαρτάται από το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο παρακολουθώντας τις επιστημονικές εξελίξεις παρεμβαίνει στον κατάλληλο χρόνο και χώρο. Γι αυτό και το Τμήμά μας. Το τμήμα Φ.Π.Ψ. δίνει ιδιαίτερη σημασία στον εφοδιασμό των νέων επιστημόνων που θα αναλάβουν το έργο της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας με τις γνώσεις και τις δεξιότητες εκείνες που θεωρούνται αναγκαίες για να κατανοήσουν τον ρόλο που διαδραματίζουν διάφοροι προσωπικοί παράγοντες, όπως το φύλο, στη δομή και τα χαρακτηριστικά τής προσωπικότητας κάθε ατόμου.

Υπ' αυτούς τους όρους και με αυτές τις προϋποθέσεις θεμελιώνεται και αναδεικνύεται και ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στις σύγχρονες προσεγγίσεις των γυναικείων θεμάτων, και, κατά συνέπεια, η αναγκαιότητα και χρησιμότητα της σημερινής ημερίδας. Δεν έχω, λοιπόν, παρά να συγχαρώ τον επιστημονικό κλάδο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. και το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και όλους όσους συνέβαλαν στην οργάνωση του συνεδρίου αυτού, τη συνάδελφο κ. Σιδηροπούλου, η οποία είχε και την πρωτοβουλία αυτής της διοργάνωσης,

και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου.

Καθηγητής Λαυρέντιος Γ. Δελλασούδας  
Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας